



Historien om
Kongen

Kære forældre

Dette hæfte er en gave til jeres børn, så de kan lære mere om, hvem Jesus er, og hvad han har gjort for os. Vi håber, I vil opmuntre jeres børn til at læse hæftet, eller endnu bedre at læse det sammen med dem. Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, så kontakt os endelig (se nedenfor).

Evangelisk Børnemission er en international, tværkirkelig, kristen organisation, der underviser børn i Bibelen. Vi arbejder i 157 lande og har ingen forbindelse til nogen form for sekt. I Danmark samarbejder vi med både folkekirken og frikirker.

sms: 23 66 27 28
mail: opdagnyt@ebdk.dk
www.opdagnyt.nu.



Meet the King © 2007, Child Evangelism Fellowship of Europe. All rights reserved.

ISBN 978-87-986319-6-5

Engelsk tekst: Jennifer Haaijer

Illustrationer: Tim Shirey

Grafisk design: Brent Hautle

Projektkoordinator: Bogdan Bassara, CEF European Centre, Multimedia Department

Dansk tekst: Dorthe Lykke Jensen, Kresten Jensen & N. Kroun

Layout dansk udgave: Per Hansen, mail@giraffe.dk

Evangelisk Børnemission

Kongevejen 68, 3480 Fredensborg

Telefon 48 48 35 46 www.ebdk.dk



Historien om
Kongen

En sand
historie om
en konge,
der var til,
længe før
han blev født!

Se gratis tilbud side 17





For mange år siden, i en by langt væk, levede en ung kvinde, der hed Maria. Hun var hverken rig eller berømt, men det var hun ligeglad med. Hun skulle nemlig snart giftes med sin forlovede, Josef, og det glædede hun sig til.

En dag fik hun en gæst. Det var hverken hendes nabo eller fætter, men en engel med en besked fra Gud.

Maria blev bange. Det ville du nok også blive, hvis du mødte en engel!

Men englen sagde:

”Vær ikke bange! Gud har udvalgt dig til noget helt specielt.”

Hvad i alverden kunne det være?



"Du skal have et barn," sagde englen.
"Du skal kalde ham Jesus. Han er søn af Gud – en konge."
"Men hvordan?" gispede Maria.
"Jeg er ikke gift endnu!"
"Det er ikke noget problem for Gud," forklarede englen. "Det vil ske ved et mirakel. Helligånden vil gøre det."
"Jeg er parat til at gøre alt, hvad Gud ønsker," svarede Maria.
Da englen tog af sted, havde Maria en masse at tænke på:
... hun skulle have et barn
... han var Guds søn
... en kongesøn!

*Gud har en søn,
der hedder Jesus.
Før Jesus kom til
jorden, var han
sammen med
sin far i Himlen.
Han var der også,
da verden blev
skabt. Vi kan læse
i Bibelen, at "Alt
blev til ved ham ..."
(Johannesevangeliet 1,3)*



Maria og Josef blev gift, og tiden gik. Snart skulle Maria føde, men først skulle hun og Josef ud på en rejse.

Det var ikke noget godt tidspunkt at rejse på, men hun var nødt til det. Kejseren havde nemlig bestemt, at der skulle holdes mandtal. Det betyder, at han ville tælle alle de mennesker, der boede i hans rige. Derfor skulle de rejse til Betlehem.

Maria og Josef rejste næsten 120 kilometer fra Nazaret, hvor de boede, til Betlehem. Måske gik de, måske red Maria på et æsel.

Der var fuldt af mennesker i Betlehem. Det trætte par kunne ikke finde et sted at overnatte og måtte slå sig ned i en stald.



Den nat blev kongesønnen født. "Hans navn er Jesus," hviskede Maria og Josef, mens de forsigtigt viklede et tæppe omkring ham og lagde ham i køernes fodertrug.

Josef vidste, at Jesus ikke var hans barn, men han var meget glad for at kunne være med til at passe ham. En engel havde fortalt Josef, at babyen var Guds søn. "Kald ham Jesus," havde englen sagt, "for han vil frelse menneskene fra deres synder."

Hvordan ville Jesus frelse menneskene fra deres synder? Det vidste Josef ikke.

Gud elsker os, og derfor sendte han sin søn, Jesus, til jorden. Gud, der ved alting, var klar over, at vi mennesker har brug for Jesu hjælp til noget meget vigtigt. Vi har nemlig brug for hjælp til at blive frelst, eller reddet, fra det, man kalder synd. Synd er det dårlige i vores liv. Vi synder, når vi for eksempel lyver og stjæler.



Ingen i den travle by Betlehem kendte til kongesønnen. Men Gud sendte igen sin engel for at fortælle den gode nyhed – denne gang til nogle hyrder, der passede får.

Der var et skinnende lys rundt om englen. Lige som Maria blev hyrderne bange, da de så ham.

“Vær ikke bange,” sagde englen. “Jeg er her for at fortælle jer noget godt. Det er godt for jer og for resten af verden. En frelser er blevet født i Betlehem, og han er konge. Han ligger i en krybbe.”

Pludselig blev nattehimlen lysende af engle, der alle takkede Gud, fordi han havde sendt sin søn til jorden.



Da englene var vendt tilbage til Himlen, talte hyrderne om det, de havde oplevet. "Lad os finde barnet," sagde de. De gik til Betlehem og fandt Jesus i stalden.

For Gud elsker os meget højt, vil han gerne have, at vi kommer op til ham i Himlen, når vi dør. I Himlen er der ingen synd – det er et dejligt og perfekt sted. Derfor er det nødvendigt, at vi bliver frelst – renses for vores synder. Og det bliver vi, når vi tror på Jesus. Derfor bliver Jesus kaldt Frelseren.

Hyrderne stirrede i beundring på den lille dreng. De var meget glade, fordi de vidste, at han var deres frelser og konge.

På vejen hjem sagde de til alle, de mødte: "Babyen er den søn, Gud lovede at sende. Han er frelseren! En konge!" Det er Jesu fødsel, vi fejrer, når vi holder jul.



Det var farligt for Jesus at være kongesøn.

Landets konge, Herodes, brød sig ikke om, at der var kommet en ny konge. Derfor forsøgte han at dræbe Jesus. Men det lykkedes ikke, for Gud passede på sin søn. Han havde sendt Jesus, for at han skulle redde menneskene fra deres synder – og det kunne ingen anden gøre.

Jesus voksede op i Marias og Josefs hjem i Nazaret. Han lignede alle andre drenge. Han lærte at læse og skrive. Måske lærte han også at lave ting af træ, for Josef var nemlig tømrer. Jesus legede med sine søskende og venner. Han kendte til lykke, at være ked af det, spænding, ensomhed og smerte.

Men han var alligevel anderledes. Han sloges ikke med sine søskende. Han gjorde, hvad han fik besked på, var altid rar, tog sig af andre og var ærlig. Selv hans tanker var altid gode. Han er den eneste på jorden, der aldrig har gjort noget forkert!



Da Jesus blev voksen, rejste han rundt og fortalte folk om Gud. Og han gjorde ting, som kun Gud kan.

En dag fik en mand, der ikke kunne gå, en overraskelse. Fire af hans venner sagde: "Vi tager dig hen til Jesus."



De bar ham gennem gaderne liggende på en bære. Men da de nåede frem til det hus, hvor Jesus var på besøg, var der så mange mennesker, at de ikke kunne komme ind til ham.

Men mandens venner gav ikke op. De bar ham op på det flade tag, lavede et hul og sænkede ham ned foran Jesus.

Hvad ville Jesus gøre?



Jesus kiggede på manden og så, at han havde to store problemer. Han sagde: "Søn, dine synder er tilgivet."

Nogle af de mennesker, der var i huset, tænkte: "Hvad!? Det er da kun Gud, der kan tilgive synder!" De havde ret, men de vidste ikke, at Jesus både var Gud og menneske.

Derefter sagde Jesus: "Rejs dig, saml din bære op og gå." Manden rejste sig straks op og gik! Den dag udførte Jesus to mirakler for én mand.

At blive tilgivet betyder, at det dårlige, du har gjort, ikke længere er et problem mellem dig og Gud. Han behandler dig, som om du aldrig har syndet. I Bibelen siger Gud det sådan: "Jeg tilgiver deres skyld og husker ikke længere på deres synd."

(Jeremias 31,34)





Nogle mennesker troede på Jesus og fulgte ham. Andre fik glæde af hans mirakler, men ønskede ham ikke som konge i deres liv. Andre igen hadede ham, fordi han sagde, at han var Guds søn.

En dag blev Jesus arresteret, og hans fjender dømte ham til døden. Han kunne være sluppet væk, hvis han havde villet. Men det ville han ikke, for han vidste, at det var Guds ønske, at han skulle dø for at frelse os.

Soldaterne, der bevogtede ham, gjorde grin med ham. De lavede en tornekrone og pressede den ned over hans hoved. De gav ham en kappe på, slog ham og sagde: "Ha, ha, jødernes konge!"

Soldaterne førte Jesus op på en bakke uden for byen, hvor de sømmede ham fast til et kors. De satte et skilt over hans hoved, hvor der stod: "Jesus fra Nazaret, jødernes konge."



Folk stod og så på Jesus, der hang på korset. Ved middagstid blev det mørkt i tre timer, fordi Gud straffede sin søn for vores synder.

Pludselig råbte Jesus: "Det er gjort færdigt!", og så døde han.

Nogle af Jesu venner lagde hans krop i en klippehule. De havde sådan håbet, at han var kongen. Men nu var han død.

Dem, der bestemte i landet, ville være sikre på, at ingen gik ind i graven. Derfor skubbede de en stor sten hen foran indgangen, så den blev fuldstændig lukket. Soldater blev sat på vagt. Det var en meget lang og meget trist dag.

Det er på grund af Guds kærlighed til os, at han lod Jesus dø for vores synder. På den måde banede Jesus vejen for, at vi kan komme i Himlen, når vi dør. Det vidste Jesus, og han døde derfor frivilligt, for at give os denne fantastiske mulighed.



En tidlig morgen, tre dage efter, var der et jordskælv. En engel rullede stenen væk fra indgangen til klippehulen, hvor Jesus lå begravet. Vagterne blev bange og stak af.

Nogle kvinder kom for at besøge graven. Men en engel sagde til dem: "Han er her ikke, han er i live – kom og se!" Kvinderne så efter, og senere gik to af Jesu venner, Peter og Johannes, ind for selv at se efter. Jesus var væk. Hvor var han?

Jesus var blevet levende igen og var stået op af graven. Det er derfor, vi fejrer påske.

Mange mennesker mødte ham i de næste dage.

En af Jesu venner, Maria Magdalene, mødte ham i haven, hvor graven var.

To venner, der var ude at gå, mødte Jesus og fulgtes med ham i lang tid, før de opdagede, at det var ham.

Pludselig var Jesus i det rum, hvor hans bedste venner sad. De mødte ham også ved en sø og spiste morgenmad med ham.

I løbet af de næste 40 dage så mere end 500 mennesker ham gå omkring. Jesus var i live, og han ville aldrig dø igen.



En dag gik Jesus og hans venner op på et bjerg. Mens han talte med dem, løftede hans fødder sig fra jorden, og han svævede højere og højere op. Hans venner så op på ham, indtil en sky dækkede ham.

Mens de stod og stirrede efter ham, kom to engle. "Han er taget tilbage til Himlen, og en dag vil han komme igen på samme måde," forklarede de.

Kan du forestille dig den velkomst, Jesus fik i Himlen? Den må have været fantastisk!

At Jesus er Frelseren betyder, at det kun er gennem troen på ham, at vi kan blive tilgivet og frelst. Det er også kun Jesus, der kan hjælpe os med at lade være med at gøre dumme ting. Derfor er Jesus den eneste vej til Gud og Himlen.



Selv om Jesus er i Himlen, og selv om du ikke kan se ham, er han sammen med os her på jorden. Måske tror du allerede på Jesus og beder til ham. Eller måske ved du ikke, hvad du skal gøre, for at åbne dig for ham. Men du kan være sikker på, at han altid lytter.

Prøv at læse vores forslag til, hvad du kan sige til ham:

”Kære Jesus, jeg vil gerne tro på dig. Tilgiv mig de dumme ting, jeg har gjort. Hjælp mig til at gøre det rigtige. Tak, fordi du døde for min skyld.”

Hvis du beder en bøn som denne, lover Gud dig, at du bliver frelst. (Romerbrevet 10,13).



Når du har sagt til Jesus, at du vil tro på ham, begynder en ny måde at leve på!

- Du vil aldrig mere være alene. Jesus siger: "Jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke." (Hebræerbrevet 13,5). Din konge er altid med dig. Du kan bede til ham hvor som helst og om hvad som helst. Som tiden går, vil du lære ham bedre og bedre at kende.
- Jesus vil hjælpe dig med at gøre det rigtige, selv når det er svært. Der står i Bibelen, at "Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft." (Filipperbrevet 4,13). Det betyder, at du kan klare alle problemer, når du har Jesus ved din side.
- Selv om du tror på Jesus, vil du komme til at gøre forkerte ting. Fortæl ham, når du har gjort noget dumt – så tilgiver han dig. "Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder ..." (1 Johannesbrev 1,9).
- Du kan lære mere om Guds og Jesu store kærlighed til dig ved at læse i Bibelen.

På næste side kan du melde dig ind i Brevklubben og lære mere om Gud. Skriv dit navn og adresse, klip slippet af og læg den i postkassen. Det er gratis. I Brevklubben kan du svare på spørgsmål om, hvad der står i Bibelen, og hver gang modtager du nye opgaveark med posten. Det er en sjov måde at lære en masse fra Bibelen på.

Gratis tilbud!

Husk at spørge dine forældre, om du må kontakte os. Hvis du sms'er eller e-mailer til os, registrerer vi dig ikke. Heller ikke, hvis du ønsker mere gratis litteratur. Ønsker du brevkurser eller tilmelder dig vores sommerlejre, bliver du oprettet i vores kartotek. Du kan naturligvis blive slettet igen, så snart du ønsker det.



Ønsker du flere gratis hæfter til dine søskende eller venner, så skriv hvor mange hæfter, du vil have: _____

Ønsker du at starte i vores brevklub, hvor du får tilsendt gratis opgaveark, og hvor der er frimærke på svarkortene, så sæt kryds her: _____

Ønsker du en gratis bog med 60 spørgsmål og svar på vigtige ting om Gud, så sæt kryds her: _____

Hvis du er glad for dette hæfte, så send en mail eller sms. Så er der måske endnu flere voksne, der vil være med til at betale for de gratis ting, vi tilbyder.

Spørgsmål og kommentarer:

SMS: 23 66 27 28

mail: opdagnyt@ebdk.dk

www.opdagnyt.nu

Hvis dit navn ikke står på jeres postkasse, skal du huske at skrive dine forældres navn nedenfor, ellers vil postbudet sende brevene retur til os.

Navn på postkassen:

Dit navn: Alder:

Adresse:

Postnummer: By:

Du behøver ikke at sætte frimærke på dette svarkort. Evangelisk Børnemission betaler portoen.



Kære forældre

Evangelisk Børnemission har i mere end 60 år samarbejdet med folkekirken og frikirker. Vores mål er at give børn mulighed for at lære, hvad der står i Bibelen. Det forsøger vi at gøre på en forståelig og nutidig måde.

Alle projekter er finansieret af frivillige bidrag.

Kresten Jensen, Landsleder

Hæftet er sponsoreret eller uddelt af:



Modtager
betaler
porto

Evangelisk Børnemission

+++ 0031 +++

Kongevejen 68
3480 Fredensborg